

TACK TACK TACK!!!!

Hjärtligt tack alla ni Reikivänner som kom till Genarp och gjorde vår konferens möjlig. Drygt två veckor innan träffen var endast 16 personer anmälda, men till vår stora glädje var det drygt 50 deltagare som kom. Inte illa med tanke på att medlemsantalet då var ca 150 Reikiutövere. Ett inspirerande antal konferensdeltagare som också ger ett tydligt svar på att vårt Reikiförbund är efterlängtat.

Tack Wanja och Ulla för era fantastiska och inspirerande seminarier som vi alla fick ta del av. Tack också för att ni var så delaktiga i hela vår konferens. Jag tror mig veta att dagarna även var till stor glädje också för er.

Tack Ingegerd för all underbart god mat och goda kakor som du tillagade med så mycket kärlek och glädje. Ingegerd hälsar till er alla och kommer sent att glömma den fina gemenskap som hon också fick bli en del av.

Tack Karin för att du på ditt smidiga och tydliga sätt förde oss genom årsmötesförhandlingarna.

Tack till er medlemmar i interimstyrelsen för allt det arbete ni alla lagt ner i upptakten av vårt förbund. Alla diskussioner vi har haft, alla beslut som tagits, alla timmar av arbete som gjorts med både det ena och det andra, samt inte minst allt arbete före och under konferensen.

Tack till er nya styrelsemedlemmar som villigt ställer er tid till förfogande för det fortsatta arbetet med vårt förbund. Lycka till under det kommande året med att lotsa skutan vidare mot nya mål!

Tack Björn för att du skapade vår jättefina logo och förverkligade det som var vår vision från Norrköpingsmötet.

Tack Berth för allt arbete du har lagt ner på vår första hemsida och tack Mattias för att du nu tagit över stafettpippen och skapat vår nya hemsida.

Tack alla ni som inte kunde vara med i Genarp, men som på olika sätt stöttat vårt arbete under det gångna året.

Sist men inte minst tack än en gång kära Reikivänner för det var tack vare er som konferensen i Genarp blev möjlig. Ni bidrog alla till att det blev en sådan värme och gemenskap och att vi alla kunde vända kosan hemåt med förnyad glädje och inspiration.

Låt denna glädje och inspiration bli en ledstjärna för det fortsatta arbetet i Förenade Reikiförbundet i Sverige.

*Tack för mig och den tid jag fick förtroende att arbeta i styrelsen.
Helén Andersson*

Reikiförbundets första årsmöte

Förenade Reikiförbundet i Sverige hade invigning och årsmöte i Genarps Medborgarhus fredagen den 26/5. Efter lunch, tal, musik och årsmötesförhandlingar blev det någon timmes paus för att njuta av vårvädret och Skånes natur.

På kvällen serverades vi åter god mat och lät oss inspireras av Wanjas glädje och erfarenheter, samt Ullas artistiska förmedlande av visdom och helande. Vi höll efter det en liten invigningsceremoni där vi symboliserade Reikiförbundets logotype i form av sju personer i en ring med hjärtan som öppnade sig och tog med övriga deltagare i ringen. Vi fick höra bakgrunden till logotypens utformning. Du kan läsa om den på sista sidan.

Dagen därpå hölls seminarier med Wanja Twan och Ulla Suokko, vilka rest hit från Canada respektive USA just för att delta i denna historiska händelse.

Bägge dagarna skötte Ingegerd Larsson om oss och våra smaklökar. Men kan undra hur biskopen i Lund hade det? Egentligen är hon ju hans husmor...



Helén Andersson, ordförande i interimstyrelsen, hade arrangerat mötet och höll i alla trådarna. Fast hon säkerligen var på högvarv inombords spred hon en smittande entusiasm och glädje över vår sammankomst.



Karin Edebol Eeg-Olofsson, var den absolut rätta att vara årsmötets ordförande. Inte bara för att hon klarar sådana uppdrag galant och är en ödmjuk och kärleksfull person, utan också för att hon representerar samarbetet mellan föreningar och med den etablerade världen: Hon är ordförande i Svenska Reikiföreningen (ursprungligen Reiki Network) och arbetar som neurokirurg.



Wanja Twan kommer ursprungligen från Malmö, men flyttade till Canada och utbildades där av Hawayo Takata som förde Reikin till Västerländerna. Hela Wanjas liv har sedan dess varit uppfyllt av Reiki och hon blev den första som förde Reikin till Sverige år 1979. Wanja berättade och visade hur Hawayo Takata lärde ut Reiki. Hon berättade också några episoder ur sitt liv som visar hur fantastiska saker som kan ske när man är öppen för vad livet erbjuder, är lyhörd, följer sin vägledning och har tillit. Tre böcker har Wanja skrivit: "I ljuset av en fjärran stjärna" och 2 nyutkomna på engelska som kan köpas genom annelitwan@hotmail.com (www.momingstarproductions.ca)



Medlemmarna som deltog på årsmötet var en underbar positiv och engagerad publik! Att stå där framför dem var verkligen upplyftande och energigivande.