



Till vår glädje gästades vi även av Reikimästern Ulla Suokko, en mångsidig artist av världsklass. Hon kommer från Finland men bor numera i New York där hon tog sin "Doctor of Musical Arts". Ulla inspirerade oss och fascinerade oss med sin musik. Hon trollband oss också med underbara berättelser som gick rätt in i hjärtat och verkligen berörde oss.

Ulla har spelat in en CD som Helen säljer. Se s. 33

Ulla engagerade publiken, bl.a. i meditationer – både rörliga och i stilla.



Tanja Olsson, medlem från Jönköping, uppmärksammade oss på att den 27 maj enligt Maya-kalendern var en speciell dag då man sår sitt frö! Världen över var det meditationer över detta. Tanja ledde oss i en kärleksmeditation där vi sädde våra frön.

Foto: Gun Moss Bjerfving

På gula glada fötter fint du står
Stadigt i det gröna nu du går

Stabilitet

Lev på ditt eget sätt
utan att snegla på andra.
Skapa din egen ordning
och var skapande ur den.
Lev ditt liv, stund för stund
så rakt och ärligt du kan.
Var lugn och glad,
följ din inre röst,
så skapar du därute
samma goda ordning
som du bär i dig.

Helén drog ett Regnbågskort* för förbundet som avslutning på Reikiretreaten. Som vanligt är det träffande.

* Regnbågen, Färgernas lek, av Larsson och Sigbjörnsdotter.



Tack för inbjudan att närvara vid ert årsmöte i Genarp. Som jag var född i Malmö och tillbringade mina allra bästa barndomsdagar på en gård i Näsbyholmstrakten, nog bara en halv timmes väg från Genarp, gav det mig också en chans att vandra på den skånska myllan ännu en gång och känna dess dofter av försommar träd, buskar och blommor. Jag uppskattade detta mycket.

Det var roligt för mig, som nu har arbetat med Reiki i 28 år, att finna så många dedikerade människor, vänliga, roliga och arbetsamma, som delade min passion för Reiki. Min lärare, Mrs. Hawayo Takata, skulle säkerligen känna sig både glad och stolt över att Reiki i 2006 fortfarande respekteras och används till praktisk nytta – en energikälla i våra liv.

Jag bilägger ett brev från Mrs. Takata som jag fick efter min första resa med Reiki till Sverige i December 1979. Mrs Takata hade när hon skrev det brevet nyligen fyllt 80 år. Brevet visar tydligt den energi och intresse i våra liv som hennes varelse var fylld av.

Med käraste hälsningar, Yours in Reiki, Wanja Twan

Kära Wanja!

Välkommen hem!

Vilken överraskning att få ett brev från Sverige – jag glädde mig väldigt mycket åt ditt brev. Tack. Detta är vad Reiki gör – du har tillit till dig själv, att den gör saker och ting möjliga – jag är verkligen glad att du åkte. Fortsätt med det här fina arbetet och du kommer att ha hela världen vid dina fötter. Vi börjar tänka stort, för det är en Universell Kraft, så den hjälper dig att göra stora saker. Du gjorde det rätta – först visade du dina föräldrar respekt, sedan bad du i kyrkan, som gav dig den första impulsen att träna ditt sinne. Alla dessa saker kan Gud, som är över oss, läsa och se i det du gör. Då får du mera Gudskraft och välsignelser.

När du läser det här brevet är jag i Arizona och har en kurs. Sedan åker jag till San Francisco, till Hawaii den 19 mars, till St Pete, Florida och Orlando. Första veckan i april är jag i Atlanta, Georgia, för att se dogwood-blomsterfestivalen. I maj åker jag till Israel och Egypten om det inte är krig. I juli kommer jag och träffar er alla i Hot Springs och fiskar med Peter och hans vänner. Så du ser, att jag har ett fulltecknat schema, men jag är lycklig och mår bra. Jag vill att du ramar in de här två diplomerna. Mycket Kärlek och Välsignelser och Framgång önskar jag dig!

Ett lyckosamt 1980!

Din tillgivne, H. Takata